

### ***Kort verslag van Het Kasteel - HSP/Veendam 2 8 oktober 2013***

De uitslag 6-2 in het voordeel van Het Kasteel was wel wat geflatteerd, zoals de kasteelheren (en jongedame) royaal toegaven.

De bijdrage van de drie HSPers was heel waardevol: Henk wist het heel lang vol te houden aan het eerste bord tegen Paul Assen (2016), maar moest tenslotte toch capituleren. De andere twee deden ook hetgeen van hun maximaal verwacht mocht worden: Remiseren.

Harm bleef in evenwicht tegen Broertjes. Evert raakte na een mislukt Morragambiet in zwaar water tegen de jeugdige jongedame aan de andere kant van het bord, die secuur toewerkte naar een steeds betere stelling, maar op het moment, dat de genadeklap op komst was, vergat ze haar eigen koning en wist Evert door eeuwig schaak de nul te voorkomen. Freddy had objectief gezien een potremise op het bord, maar de tegenstander ging niet akkoord met zijn remisevoorstel. Freddy beging vervolgens een blunder(tje?) en weg was de remise. Evert Jan ging onderuit toen ik alle aandacht aan mijn eigen stelling moest geven, dus hoe dat ging heb ik niet meegekregen. En zelf kreeg ik een Philidor op het bord met 3...f5. Ik reageerde met 4.de5 (beter - in elk geval veiliger - was waarschijnlijk geweest 4.Pc3) en er ontspoon zich een gevecht op het scherpst van de snede, dat beide kanten op had kunnen gaan. Elke zet aan weerszijden vergde opperste concentratie, want elk foutje zou funest zijn. Ergens moet er voor mij een betere voortzetting zijn geweest.

Harm, Evert, Erwin en Kor remise, Henk, Freddy, Evert Jan en ik nul. Er had wel iets meer ingezeten, maar 4-4 was niet bereikbaar geweest.

Wim Smit